



Eye-openers over geld en geldbesteding

- Wij gaan zo op in het 'krijgen wat van ons is' dat we mislopen wat werkelijke zegen en vreugde brengt: God geven wat van Hem is.
- Waar ik Gods geld laat, daar laat ik mijn hart.
- Zou je meer om eeuwige dingen willen geven? Verplaats een deel van je geld, misschien wel het grootste deel van je geld, van tijdelijke dingen naar eeuwige dingen. Kijk wat er gebeurt!
- Als in onze basisbehoeften is voorzien, waarom zouden we de rest dan niet uitgeven aan hemelse schatten?
- We moeten allemaal afstand doen van ons geld. De enige vraag is: wanneer. Later zullen we er hoe dan ook afstand van moeten doen. Maar wij kunnen er ook voor kiezen om er *nu* afstand van te doen. Wij kunnen best een tijdlang onze aardse schatten vasthouden en er tijdelijk genoeg uit putten. Maar als we ze weggeven, zullen we eeuwige schatten genieten die ons nooit meer worden afgenomen.
- God kijkt niet alleen naar wat we weg geven. Hij kijkt ook naar wat we houden.

Uit: Verborgene rijkdom, Randy Alcorn (zie literatuurvermeldingen)

- Geldbesteding is een hoogst ernstige zaak. Geld en geloof, gift en gebed, het hoort bij elkaar als Woord & daad. Immers, die zijn oor stopt voor het geschrei der armen, die zal ook roepen en niet verhoord worden!

Uit: Daniël februari 2003, column S.D. Post

Onderstaande fragmenten zijn overgenomen uit: *Geboeid door geld en goed* (pag. 152, 189), drs. A.P. de Jong, ds. J. Koppelaar, H. de Vries, Uitgeverij Groen, Leiden (1991).

Dit boek wordt niet meer verkocht, tweedehands mogelijk nog wel verkrijgbaar

Verantwoord vermogensbeheer

In de Bijbel wordt de nadruk niet gelegd op het verwerven van een (groot) vermogen, maar op het beheren ervan. Op veel plaatsen in de Schrift wordt gewaarschuwd voor de zucht naar geld en rijkdom. In 1 Tim. 6:17-19 lezen we wat het apostolisch vermaand aan de godvrezende (!) rijken is. Het gaat er om zo met ons vermogen om te gaan, dat het tot een schat in de hemel wordt! Want waar onze schat is, daar zal ons h art zijn. Het uitgangspunt voor een bijbels vermogensbeheer vinden we in de gelijkenis van de Heere Jezus in Lukas 16:1-13, waarin de onrechtvaardige rentmeester ons ten voorbeeld wordt gesteld. Deze rentmeester begreep dat hij afgezet zou worden vanwege het wanbeleid dat hij had gevoerd. Met die wetenschap ging hij naarstig voor zijn toekomst zorgen. In dat opzicht werd hij door zijn heer geprezen en is hij ons ten voorbeeld. De kinderen van deze wereld zijn wat dat betreft voorzichtiger dan de kinderen des lichts (Luk. 16:8). Zij gaan zo met hun vermogen om dat het een zo hoog mogelijk rendement oplevert met het oog op de toekomst. Zo zou een christen in geestelijke zin met zijn vermogen moeten omgaan.



Dat betekent een zodanig beheer dat hij zo veel mogelijk van zijn vermogen terugvindt in de eeuwige toekomst. Calvijn spreekt in dit verband over het vooruitsturen door een christen van zijn bezittingen naar zijn vaderland dat boven is (Institutie, bk. III, hfd.18, par. 6).

Hij mist die graag voor een tijd om des te meer 'goederen' daar te hebben, waar hij voor eeuwig zal zijn. En hoe zendt hij ze vooruit? Calvijn: Door zijn goederen aan de armen en behoeftigen mee te delen. Want al wat hun geschonken wordt, rekent de Heere aan Zichzelf toe (Matth. 25:40). En Salomo zegt: "Wie zich des armen ontfemt, leent de HEERE, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden" (Spr. 19:17).

Ontvangen in de eeuwige tabernakelen

Ten aanzien van de Mammon, het geld, krijgen Gods kinderen een opdracht mee in deze wereld. Jezus heeft Zijn discipelen geleerd: "Maakt uzelf vrienden uit de onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen" (Luk. 16:9). Als de wereld al voor 'later' investeert, hoe meer dient de kerk te investeren voor de toekomst. En hoe kan zij anders investeren dan door te geven, opdat anderen worden gewonnen voor het Koninkrijk der hemelen. Dat is een investering met eeuwigheidsrendement. Hoe groot zal onze vreugde zijn, als zij die wij met ons geld hebben wél gedaan, ons zullen ontvangen in de eeuwige tabernakelen! Hoe heerlijk zal dan de aanbidding zijn van Hem, Die ook de bron van deze vreugde zijn zal.